

Κωνσταντίνος Απόστολου Δοξιάδης

Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης γεννήθηκε το 1913 στη Στενήμαχο της Ανατολικής Ρωμυλίας. Ήταν γιος του Απόστολου Δοξιάδη –διακεκριμένου παιδίατρο, ο οποίος διετέλεσε υπουργός επί σειρά ετών σε κυβερνήσεις Ελ. Βενιζέλου– και αδελφός δύο κορυφαίων γιατρών, του Σπυρίδωνος και του Θωμά Δοξιάδη. Το 1935 αποφοίτησε ως αρχιτέκτων μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 1936 υποβάλλει τη διδακτορική του διατριβή, με θέμα «Η διαμόρφωση του χώρου στην ελληνική πολεοδομία» (Raumordnung in griechischen Stadtebau), στο Πολυτεχνείο Charlottenburg του Βερολίνου και παίρνει τον τίτλο του Διδάκτορος Μηχανικού με διάκριση. Το 1940 παντρεύτηκε την Έμμα Σκέπερς. Από το γάμο αυτό γεννήθηκαν η Ευανθία, η Καλλιόπη, η Ευφροσύνη και ο Απόστολος. Διετέλεσε Προϊστάμενος της Πολεοδομικής Υπηρεσίας της Διοικήσεως Πρωτεύουσας (1937-38) και αργότερα (1940-44) οργάνωσε και διύθυσε το Γραφείο Χωροταξίας και Πολεοδομικών Μελετών του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

Από το 1946-48 διετέλεσε Υφυπουργός και αργότερα Γενικός Διευθυντής Ανοικοδομήσεως στο Υπουργείο Ανοικοδομήσεως. Από το 1948-51, ως υφυπουργός στο Υπουργείο Συντονισμού, οργανώνει και διευθύνει την Υπηρεσία Εφαρμογής Σχεδίου Ανασυγκροτήσεως, η οποία είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την προώθηση και παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων στα πλαίσια του σχεδίου Μάρσαλ. Το 1951 ίδρυσε το Γραφείο Δοξιάδη - Σύμβουλοι δι' Ανάπτυξιν και Οικιστικήν. Το Γραφείο Δοξιάδη αναδείχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς μελετών διεθνώς, εκπονώντας αναπτυξιακές και οικιστικές μελέτες ενός ευρύτατου φάσματος σε 46 χώρες. Ο Κ. Α. Δοξιάδης υπήρξε διεθνούς κύρους διανοητής σε θέματα σχετικά με το ανθρωπογενές περιβάλλον και το μέλλον των οικισμών. Διετέλεσε σύμβουλος πολλών κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, δίδαξε σε πανεπιστήμια, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και υπήρξε πολυγραφότατος. Ανάμεσα στις σημαντικότερες δημοσιεύσεις του: *Raumordnung im Griechischen Stadtebau*, (1937), μεταφράστηκε και δημοσιεύτηκε ως *Architectural Space in Ancient Greece* (1972), *Οικιστική ανάλυση* (1946), *Καταστροφές οικισμών στην Ελλάδα* (1947), *Η Πρωτεύουσά μας και το μέλλον της* (1960), *Architecture in Transition* (1963), *Between Dystopia and Utopia*, (1966), *Ekistics: An Introduction to the Science of Human Settlements* (1968), *The Two Headed Eagle*, (1972), *Ecumenopolis, the Inevitable City of the Future* (1975). Ο Κ. Α. Δοξιάδης τιμήθηκε με διεθνείς διακρίσεις, όπως το Βραβείο Πολεοδομίας Sir Patrick Abercrombie, που απονεμήθηκε στον ίδιο και στο Γραφείο Δοξιάδη από τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων το 1963, το Μετάλλιο Calí de Oro από τη Διεθνή Ένωση Μεξικανών Αρχιτεκτόνων (1963), το Αριστείο της Industrial Designers Society των ΗΠΑ (1965), το Βραβείο Ανθρωπικών Επιστημών Aspen (1966). Ο Κ. Α. Δοξιάδης απεβίωσε στις 28 Ιουνίου 1975 ύστερα από μακρά αρρώστεια.



Ο Κωνσταντίνος και η Έμμα Δοξιάδη με τον Arnold Toynbee στο αρχαίο θέατρο της Δήλου το 1970, κατά τη διάρκεια του 8ου Συμποσίου της Δήλου



Κεντρική Βιβλιοθήκη Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου

Διεύθυνση: Ηρώων πολυτεχνείου 9, 157 73 Ζωγράφου

Είναι δανειστική, με ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 - 20:00

Γραφείο εξυπηρέτησεως χρηστών: 010 7723878

Γραφείο Δανεισμού: τηλ. 010 7721576

Fax: 010 7721565

e-mail: root@lib.ntua.gr

Παράρτημα Κεντρικής και Ιστορικής Βιβλιοθήκης στο Συγκρότημα Πατψίων

Διεύθυνση: Πατψίων 42, 106 82 Αθήνα

Αποτελείται από τρεις λειτουργικές ενότητες, στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, οι οποίες καλύπτουν θεματικά το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Οι ενότητες αυτές είναι:

Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο Κτιρίου Αβέρωφ (Ροτόντα)

Ώρες λειτουργίας: 10.00 - 18.00

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 010 7723313, 010 7723717, 010 7723835

Fax: 010 7723735

Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο Κτιρίου Μπουμπουλίνιας (5ος όροφος) - Βιβλιοθήκη Κ. Α. Δοξιάδη

Ώρες λειτουργίας : 8.30 - 18.00

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 010 7723732, 010 7723733, 010 7723734

Fax: 010 7723476

Ιστορική Βιβλιοθήκη Κτιρίου Πρυτανείας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 010 7723879

Την αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης Δοξιάδη εκ μέρους της Σχολής Αρχιτεκτόνων παρακολούθησαν οι: Ανδρέας Κούρκουλας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ και Ελένη Καλαφάτη, Αρχιτέκτων, Σύμβουλος Βιβλιοθήκης. Προϊσταμένη του Παραρτήματος Πατψίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι η Ελένη Μυλωνά, ενώ για την καταλογογράφηση των βιβλίων Δοξιάδη εργάζονται οι Αλεξάνδρα Καρανίκα και Αγγελική Φραγκούλη, Βιβλιοθηκονόμοι.

Δικτυακοί τόποι

Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ: www.lib.ntua.gr

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: www.arch.ntua.gr

Ίδρυμα Κωνσταντίνου και Έμμας Δοξιάδη: www.doxiadis.org

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ



Βιβλιοθήκη Δοξιάδη

Η Βιβλιοθήκη του Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής στο ΕΜΠ

«Βιβλιοθήκη Κ. Α. Δοξιάδη»: Η βιβλιοθήκη του Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής επαναλειτουργεί στο Συγκρότημα Πατψίων του ΕΜΠ

Τον Δεκέμβριο του 1998 το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποδέχτηκε μια σημαντική δωρεά - τη σημαντικότερη ίσως στην ιστορία της βιβλιοθήκης του. Πρόκειται για τη γνωστή βιβλιοθήκη του Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής, την οποία δώρισε στο ΕΜΠ το Ίδρυμα Έμμας και Κωνσταντίνου Δοξιάδη.

Η βιβλιοθήκη αυτή, που υποστήριζε την ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Αθηναϊκού Τεχνολογικού Ομίλου και του Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής καθώς και τη μελετητική δραστηριότητα του Γραφείου Δοξιάδη, αποτελούσε για δεκαετίες βασική αναφορά του τεχνικού κόσμου της χώρας και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στο είδος της διεθνώς.



Η δωρεά στεγάζεται, ως ειδική συλλογή υπό τον τίτλο «Βιβλιοθήκη Κ.Α.Δοξιάδη», στον 5ο όροφο του κτιρίου Μπουμπουλίνας του Συγκροτήματος Πατψίων, σε ανακαινισμένο χώρο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Καταλαμβάνει έκταση 700 μμ., έχει όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και διαθέτει αναγνωστήριο 70 θέσεων, το οποίο ονομάζεται προς τιμή του δωρητή «Αίθουσα Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη».

Τον Ιανουάριο 2001 ξεκίνησε η καταλογογράφηση του υλικού της συλλογής σε ηλεκτρονική μορφή, ακολουθώντας το προηγμένο συνοπτικό σύστημα βιβλιοθήκης ALEPH που χρησιμοποιεί για την αυτοματοποίησή της η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ.



Οι τίτλοι της «Βιβλιοθήκης Κ.Α. Δοξιάδη» είναι προσβάσιμοι ως χωριστή βάση δεδομένων από τη διεύθυνση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο Internet, με ειδικό σύνδεσμο (link) που θα παραπέμπει αποκλειστικά στον ειδικό κατάλογο της συλλογής. Η καταλογογράφηση έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους 2002, οπότε και η «Βιβλιοθήκη Κ. Α. Δοξιάδη» θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Η συλλογή περιλαμβάνει:

- Μονογραφίες: περίπου 16.000 τόμους, στους οποίους αντιπροσωπεύονται όλες οι ταξινομικές κατηγορίες Dewey, ιδιαίτερα όμως οι Κοινωνικές Επιστήμες, οι Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά, οι Εφαρμοσμένες Επιστήμες, η Πολεοδομία και η Αρχιτεκτονική, η Γεωγραφία και η Ιστορία
- Περιοδικά: 590 ξενόγλωσσους και 58 ελληνικούς τίτλους, κυρίως περιόδου 1960-1980
- Τεχνικές και Πολεοδομικές Μελέτες
- Χάρτες και Αεροφωτογραφίες
- Κυβερνητικές εκδόσεις
- Πληροφοριακό υλικό
- Φακέλους με αρχείο αποκομμάτων εφημερίδων και περιοδικών



Θεωρούμε ότι το ΕΜΠ, διαθέτοντας τους αναγκαίους πόρους για την αξιοποίηση της συλλογής και επαναλειτουργώντας τη «Βιβλιοθήκη Κ.Α. Δοξιάδη», θέτει ξανά στη διάθεση του τεχνικού κόσμου της χώρας μια βασική γνωσιολογική αναφορά, όπως άλλωστε ήταν η επιθυμία του ιδρυτή της.

Το Αθηναϊκό Κέντρο Οικιστικής

Από τότε που ιδρύθηκε το Γραφείο Δοξιάδη ενδιαφέρθηκε ενεργά για την εκπαίδευση και την έρευνα. Το 1958 πήρε την πρωτοβουλία και με τη συμπαράσταση σημαντικών διανοητών, όπως οι Ευάγγελος Παπανούτσος, Κ. Θ. Δημαράς, Γιάννης Παπαϊωάννου, ίδρυσε τον Αθηναϊκό Τεχνολογικό Όμιλο, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που είχε για σκοπό «την παροχή βασικής τεχνικής εκπαίδευσης στην ελληνικής νεολαία, την μεταπτυχιακή εκπαίδευση επιστημόνων από όλο τον κόσμο στον κλάδο της Οικιστικής, καθώς και την πραγματοποίηση ακαδημαϊκής έρευνας στον τομέα της οικιστικής και της ανάπτυξης γενικότερα».

Η Οικιστική (Ekistics) υιοθετείται ως όρος από τον Κ. Δοξιάδη και τους συνεργάτες του περί τα μέσα της δεκαετίας του 1950 για να δηλώσει την «επιστήμη των ανθρώπινων οικισμών», η οποία έχει ως σκοπό «να συντονίσει και τελικώς να συνθέσει τις απόψεις και ειδικότητες της αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας, τεχνολογίας, με τις θεωρήσεις της οικονομίας, κοινωνιολογίας, διοικήσεως, γεωγραφίας, μαθηματικών και των άλλων επιστημών και τεχνών οι οποίες έχουν άμεσον ή έμμεσον σχέση με την ανάλυσιν, την αναγνώρισιν προβλημάτων,

την λειτουργίαν και την εφαρμογήν προγραμμάτων διά την ανάπτυξιν των ανθρώπινων οικισμών». Το διεθνώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προσέγγιση αυτή οδήγησε το 1963 στην ίδρυση του Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής ως φορέα για την ανάπτυξη της έρευνας, εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και διεθνούς συνεργασίας σε όλα τα μείζονα θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξη των οικισμών.

Στον τομέα της έρευνας, το ΑΚΟ ανέπτυξε πέντε διεπιστημονικά προγράμματα ευρείας κλίμακας: *Η Πόλη του Μέλλοντος* (μακροπρόθεσμες μελέτες για την αστική ανάπτυξη στην κλίμακα της οικουμένης), *Η Πρωτεύουσα της Ελλάδος* (συγκριτικές μελέτες σε μητροπολιτική κλίμακα), *η Ανθρώπινη Κοινότητα* (μελέτη της μεγαλύτερης αστικής υποενοότητας η οποία εξακολουθεί να μένει στην ανθρώπινη κλίμακα), *οι Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις* (συγκέντρωση, αξιολόγηση και μελέτη πληροφοριών για τις αρχαίες ελληνικές πόλεις σε μια προσπάθεια να κατανοηθεί πληρέστερα η εξέλιξη των ανθρώπινων οικισμών), και *η Αξιολόγηση των Ανθρώπινων Οικισμών* (απόπειρα να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση των διαφόρων τύπων οικισμών στη βάση συστηματικών κριτηρίων).

Σε ότι αφορά την εκπαίδευση λειτούργησε η Graduate School of Ekistics και στη, συνέχεια, διαφοροποιημένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, που συγκέντρωναν σπουδαστές από διάφορες χώρες.

Στον τομέα των προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας το Κέντρο διοργάνωνε τον ετήσιο Αθηναϊκό Μήνα Οικιστικής, που περιελάμβανε και τα Συμπόσια της Δήλου (1963-1975), στα οποία συγκεντρώνονταν ειδικοί από περισσότερο από 60 χώρες για μια διεπιστημονική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε διάφορα επίπεδο. Φιλοξενούσε επίσης και

τη γραμματεία της Παγκόσμιας Εταιρείας Οικιστικής (World Society of Ekistics), που ιδρύθηκε το 1967. Βασική δραστηριότητα του ΑΚΟ αποτελούσε η συλλογή, ταξινόμηση και διάδοση της πληροφορίας σχετικά με την επιστήμη της οικιστικής. Για το σκοπό αυτό εξέδιδε το περιοδικό *Ekistics*, το *Ekistic Index of Periodicals*, διάφορα δελτία και μονογραφίες. Στα πλαίσια αυτής της συστηματικής προσπάθειας τεκμηρίωσης συγκροτήθηκε και η σημαντική σε έκταση βιβλιοθήκη, η οποία είναι πιθανόν και η πρώτη επιστημονική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα που οργανώθηκε σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της βιβλιοθηκονομίας.

Η βιβλιοθήκη του ΑΚΟ της οδού Στρατηγικού Συνόρισμου 24, στις αρχές της δεκαετίας του 1960

